



“VROEGER WAS HET AL MOEILIK OM GOEIEMORGEN
TE ZEGGEN, NU DURF IK ECHT TE PRATEN MET DE
LERARES VAN MIJN ZON.”

“HET IS MIJ GELUKT OM ZELFSTANDIG TE
WORDEN EN MIJN PLAN TE TREKKEN”



“VROEGER VOERDE MIJN MAN HET WOORD
BIJ KIND EN GEZIN. NU DOE IK DAT.”



“IK GA NU ALLEEN NAAR HET ZIEKENHUIS, NAAR DE
HUISDOKTER EN NAAR ANDERE AFSPRAKEN. DIT DURFDE IK
VOOR DE CURSUS NIET.”



“IK HEB MENSEN LEREN KENNEN, EEN NETWERK
EN VRIENDSCHAPPEN UITGEBOUWD. VOORDIEN
ZAT IK ALTIJD THUIS.”

