

Editie 2017 - Opvoeden is samen lachen, huilen, praten, eten



Opvoeden zit in de dagelijkse dingen. Eten rond de tafel, samen boodschappen doen, tv kijken, de hond uitlaten, op weg in de auto of met de fiets, op de tram en de bus, de afwas doen of vrienden over de vloer: al deze momenten gaan over samen leren leven en rekening houden met elkaar. Tijd maken voor een gezamenlijke gezinsmaaltijd bijvoorbeeld, tussen alle drukke bezigheden door, is zo'n dagdagelijks moment waarin je vaak ongedwongen aan het opvoeden bent. Niet alleen omdat het dan gaat om netjes aan tafel zitten, beleefd om de waterkaraf vragen of met mes en vork eten. Vooral omdat het een gelegenheid is om over de dagelijkse ervaringen te vertellen en echt naar elkaar te luisteren. Grappige en blije momenten delen met elkaar, maar ook tonen wat je raakte, waarover je boos of ontgoocheld was. Momenten waarop een scala aan emoties de revue passeert.